

20^ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού 04 & 05 Φεβρουαρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου από τους Ανιχνευτές

Το "Ταξίδι σε Άγνωστο Πλανήτη" ξεκίνησε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, με την επίσκεψη των ομάδων στο χώρο του Πανεπιστημίου όπου είχε ζητηθεί από την διοργανώτρια ομάδα μια τσάντα τρόφιμα για τα συσσίτια της Κυρίας των Αγγέλων, ξεναγήθηκαν στο χώρο, είδαν ταινία με θέμα το μικρό Πρίγκιπα και διασκέδασαν με διάφορα παιχνίδια που είχε ετοιμάσει η ομάδα των Ανιχνευτών. Στο τέλος της επίσκεψης όλα τα παιδιά και οι συνοδοί τους παρέλαβαν διακριτικό με το μικρό πρίγκιπα, με τον αριθμό της ομάδας τους που ήταν απαραίτητο για το παιχνίδι της Κυριακής.

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου τα παιδιά κρατώντας τα λάβαρα τους, εγκαταστάθηκαν στα αρχηγεία τους και παρακολούθησαν ένα καλλιτεχνικό Δρώμενο με το Θωμά Καντιφέ από τον Θεατρικό Περίπλου στο ρόλο του πιλότου και την Άννα Τζανιδάκη στο ρόλο του Μικρού Πρίγκιπα και υπό την συνοδεία πιάνου από την κ. Ρίκα Χαλκιαδάκη, δόθηκε η έναρξη του παιχνιδιού.

Κάτω από το θρανίο τους τα παιδιά βρήκαν οδηγίες για χαρτοκοπτική, έφτιαξαν πουλί με το χρώμα της ομάδας τους, το κρέμασαν στη βελανιδιά που βρισκόταν στον χώρο των αρχηγείων τους και πήραν ίδιο χρώμα κουβάρι που μέσα βρισκόταν ο 1ος γρίφος. Αφαιρώντας και προσθέτοντας νούμερα από γράμματα της αλφαβήτου έβρισκαν τη φράση: *ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ* και αναζητώντας στο χάρτη την εικόνα του βασιλιά πήγαιναν στο σημείο όπου έβρισκαν ζωντανό βασιλιά που στην κάπα του βρισκόταν κρυμμένο ταμπελάκι με τη φράση "ΘΕΛΩ ΈΝΑ ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ" του έλεγαν τη φράση και έπαιρναν σφραγίδα στο σημειωματάριό τους για να πάρουν τον επόμενο γρίφο από το Πλανητάριο (αρχηγείο Ανιχνευτών) όπου γινόταν το τσεκάρισμα των ομάδων.

Ο δεύτερος γρίφος ήταν ένας παγκόσμιος χάρτης με χαρακτηριστικές εικόνες που παρέπεμπαν σε συγκεκριμένες χώρες που είχαν γράμματα επάνω τους. Βρίσκοντας τις σωστές χώρες και κάνοντας σωστά την αντιστοίχιση έβγαине η φράση: *ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Δ7*, πήγαιναν εκεί βρίσκοντάς το από το χάρτη του παιχνιδιού και σφραγίζονταν για να πάρουν από το πλανητάριο τον επόμενο γρίφο ο οποίος ήταν τεστ γνώσεων με ερωτήσεις από το βιβλίο του μικρού πρίγκιπα που αφού έπαιρναν συγκεκριμένα γράμματα από τις απαντήσεις έβγαине η λέξη *ΜΠΑΟΜΠΑΜΠ*. Πηγαίνοντας στο σημείο που υποδείκνυε η αντίστοιχη εικόνα του χάρτη έβρισκαν ταμπελάκια που σχημάτιζαν τη φράση *ΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΑΤΟΙ*, τη σημείωναν στο μπλοκάκι τους και έπαιρναν από το πλανητάριο τον επόμενο γρίφο.

Ο γρίφος που έπαιρναν περιείχε ερωτήσεις και απαντήσεις με χρώματα που έπρεπε να αντιστοιχήσουν σε αριθμητήριο με χρωματιστές μπίλιες και να βγάλουν τη λέξη *ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ*. Πηγαίνοντας εκεί με τη βοήθεια του χάρτη τους, έπρεπε να περάσουν μια δοκιμασία προσπαθώντας να περπατήσουν τέσσερα άτομα μαζί πάνω σε αυτοσχέδια «σκι» μια συγκεκριμένη απόσταση. Τελειώνοντας τη δοκιμασία έρχονταν στο πλανητάριο όπου έπαιρναν τον επόμενο γρίφο στον οποίο έπρεπε να ενώσουν τελείες για να σχηματιστεί ένα ηφαίστειο, βρίσκοντας το αντίστοιχο εικονίδιο στο χάρτη πήγαιναν εκεί όπου ήταν τοποθετημένο ένα ηφαίστειο και κρυμμένο κάτω από αυτό ένα ταμπελάκι με τη φράση *ΟΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΤΖΑΚΙ* τη σημείωναν στο μπλοκάκι τους και πήγαιναν πλανητάριο, σφραγίζονταν και έπαιρναν τον επόμενο γρίφο.

Διαλέγοντας γράμματα από ένα πίνακα με εικόνες και αριθμούς έβγαζαν τη λέξη ΚΥΛΙΚΕΙΟ, πήγαιναν εκεί και έπαιρναν μια τσάντα με τυρόπιτες για όλη την ομάδα όπου μέσα στην τσάντα περιείχε και ένα γρίφο με τάνγκραμ που σχημάτιζε μια αλεπού. Πηγαίνοντας στο αντίστοιχο σημείο του χάρτη έβρισκαν μια αλεπού (ξύλινη κατασκευή) και κρυμμένο ταμπελάκι με τη φράση ΕΧΩ ΈΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ, τη σημείωναν και σφραγίζονταν στο πλανητάριο για να πάρουν τον επόμενο γρίφο.

Έπαιρναν γρίφο με αλφάβητο Braille και σύμβολα γραμμάτων που έπρεπε να αντιστοιχίσουν και να βγάλουν τη φράση: ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ! Έπρεπε να πάνε στο σημείο του χάρτη με την κόκκινη καρδιά και στον τοίχο υπήρχε γραμμένη η φράση ΙΣΩΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΩΣ. Σημείωναν τη φράση στο μπλόκ, σφραγίζονταν στο πλανητάριο και έπαιρναν γρίφο με REBUS που η λύση του ήταν Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 ψηφιδωτό όπου στον χάρτη τους έπρεπε να ακολουθήσουν τον δρόμο των ψηφιδωτών, να βρουν εκείνο που ανέφερε τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004 και κρυμμένο με τη φράση ΘΕΛΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Την αντέγραφαν στο μπλοκάκι τους πήγαιναν στο πλανητάριο και έπαιρναν ένα κουτί που περιείχε ένα χάρτινο τριαντάφυλλο με ένα καρτελάκι που έγραφε Μ'ΑΓΑΠΑΕΙ ΔΕ Μ'ΑΓΑΠΑΕΙ, έπρεπε να μαδήσουν-ξετυλίξουν το τριαντάφυλλο και έβρισκαν γρίφο με κείμενο με μικρά και μεγάλα γράμματα έπρεπε να διαλέξουν τα μικρά που έβγαζαν τη φράση ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΗΠΟ. Πήγαιναν στο σημείο του χάρτη που έγραφε κήπος και κάθε ομάδα φύτευε μια τριανταφυλλιά.

Στον κήπο υπήρχε ένας κηπουρός που τα βοηθούσε στη φύτευση, σφραγίζονταν στο μπλοκάκι και πήγαιναν στο πλανητάριο όπου έπαιρναν γρίφο που έπρεπε να βρουν τις διαφορές από δύο εικόνες του πλανήτη του μικρού πρίγκιπα και να τις γράψουν σε ακροστιχίδα που έβγαζε πλανητάριο.

Ο επόμενος γρίφος είχε ρολόγια με ώρες στα αγγλικά που τους ζητούσε να βρουν πού θα συναντηθεί ο Μικρός Πρίγκιπας με τον πιλότο, έπρεπε να κάνουν προσθέσεις και αφαιρέσεις με τις ώρες και το αποτέλεσμα τα οδηγούσε στο Αμφιθέατρο Δ3 όπου υπήρχε ένα μεγάλο αεροπλάνο με κρυμμένο ταμπελάκι με τη φράση ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΕΧΩ ΤΑΞΙΔΕΥΣΕΙ την αντέγραφαν και έπαιρναν τον επόμενο γρίφο.

Ο γρίφος περιείχε σημαίες από όλο τον κόσμο και απ' αυτές έπρεπε να διαλέξουν το πρώτο γράμμα της αντίστοιχης χώρας και σχηματιζόταν η λέξη ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ όπου έβρισκαν την αντίστοιχη εικόνα του βιβλίου στο χάρτη τους, πήγαιναν εκεί όπου υπήρχε banner με την εικόνα του γεωγράφου από το βιβλίο και κρυμμένο ταμπελάκι με τη φράση Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΦΗΜΗ, τη σημείωναν και έπαιρναν τον επόμενο γρίφο με πίνακα διπλής εισόδου που με τα ζεύγη των αριθμών που τους δινόταν, σχηματιζόταν η λέξη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ πήγαιναν στο κτίριο της βιβλιοθήκης που αναγραφόταν στον χάρτη τους και έβρισκαν ταμπελάκι που έγραφε ΠΕΤΑΞΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Επέστρεφαν στο πλανητάριο όπου τους δινόταν ένα αστέρι και οδηγίες να το στολίσουν, να κολλήσουν την ομαδική τους φωτογραφία που είχε ζητηθεί στα προαπαιτούμενα από την διοργανώτρια ομάδα και πήγαιναν στο σημείο «Αστέρι» του χάρτη τους και κρεμούσαν το αστέρι τους σε ειδικό ταμπλό. Εκεί σφραγίζοντουσαν και επέστρεφαν για τον επόμενο γρίφο που με διαδοχικές μαθηματικές πράξεις και αντιστοίχιση με γράμματα σχηματιζόταν η λέξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ.

Ο επόμενος γρίφος ήταν το γνωστό παιδικό παιχνίδι CLUEDO που στο 1^ο μέρος με την ανάγνωση κειμένου με αριθμούς και γράμματα ήταν κρυμμένη η λέξη ΑΓΑΠΗ και στο 2^ο βήμα τοποθετούσαν σωστά το κλειδί στη λέξη αγάπη και εμφανιζόταν η λέξη ΒΟΑΣ. Με τη λύση αυτού του γρίφου έπαιρναν ένα νέο χάρτη με ένα βόα ό που η ουρά του ξεκινούσε από το Πλανητάριο και κατέληγε σε σημείο του χάρτη με ένα καπέλο. Τα παιδιά έπρεπε να ακολουθήσουν την διαδρομή του βόα έως το καπέλο όπου κατά μήκος έβρισκαν διάφορα ταμπελάκια που έβγαζαν τη φράση ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΕΝΑ ΚΑΠΕΛΟ και καταλήγωντας στο τρισδιάστατο καπέλο που κρεμόταν σε δέντρο να βρουν το κρυμμένο ταμπελάκι με τη φράση ΖΩΓΡΑΦΙΣΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΡΝΙ.

Ο επόμενος γρίφος είχε περιστρεφόμενους κύκλους με γράμματα που αν έμπαιναν στη σωστή θέση έβγαζαν τη φράση ΨΑΞΕ ΒΡΕΣ ΤΟ ΑΡΝΙ, πήγαιναν στο σημείο του χάρτη με το αρνί και έβρισκαν ένα κασόνι με δύο τρύπες για τα μάτια από όπου διάβαζαν τη φράση ΘΕΛΩ ΕΝΑ ΑΡΝΙ ΠΟΥ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.

Ο επόμενος γρίφος ήταν ένα επιτραπέζιο Φιδάκι που αν έπαιζαν σωστά τις ζαριές του Μικρού Πρίγκιπα και του πιλότου έβγαζαν τη φράση ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. Με τη λύση αυτού του γρίφου η νικήτρια ομάδα πήρε το γρίφο του θησαυρού όπου βρήκε ένα μήνυμα του Μικρού Πρίγκιπα που την έστειλε σε ένα πηγάδι, ένα καινούργιο χάρτη που έδειχνε το σημείο του πηγαδιού και ένα κείμενο σε πάπυρο που διαβαζόταν μόνο με καθρέφτη. Τα παιδιά βρήκαν το πηγάδι που μέσα είχε ένα καθρέφτη, τοποθέτησαν σωστά το κείμενο για την ανάγνωσή του που τα οδήγησε στο σωστό μονοπάτι από τα πολλά που υπήρχαν στο χώρο και βρήκαν θαμμένο το θησαυρό του μικρού πρίγκιπα που ήταν ένα βιβλίο του με τρισδιάστατες εικόνες. Οι νικητές κατά την απονομή του βραβείου τους από τον ίδιο το Μικρό Πρίγκιπα που είχε κάνει την έναρξη του παιχνιδιού παρέλαβαν ένα επιτραπέζιο του Μικρού Πρίγκιπα, ένα dvd της ταινίας και ένα βιβλίο για κάθε παιδί της ομάδας με μια συγκινητική αφιέρωση από τη διοργανώτρια ομάδα Ανιχνευτές.

Στο παιχνίδι συμμετείχαν 79 ομάδες, 726 παιδιά και παίχτηκαν συνολικά 21 γρίφοι μαζί με το γρίφο του θησαυρού.

Η τελική κατάταξη των δέκα πρώτων ομάδων: 1)Γήινοι, 2) Αρμενοπλανήτης ,3) Αστεροπλανήτες, 4)Transylvania, 5)Κέπλερ, 6) Never planet, 7) Φεγγαρόκοσμος, 8) Galaxy Ten, 9) Super Nova, και στη 10η θέση ακριβώς ίδιο λεπτό δύο ομάδες: Ο άγνωστος πλανήτη και colorful planet.

Η διοργανώτρια ομάδα Ανιχνευτές του 20^{ου} παιδικού κυνηγιού θησαυρού θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά:

- Το χορηγό του 20^{ου} παιδικού κυνηγιού θησαυρού, τις εταιρείες HELESI-ENSER
- Τις Πρυτανικές Αρχές για την παραχώρηση του χώρου και το προσωπικό του Πανεπιστημίου για την αμέριστη βοήθειά τους
- Τον κ.Θωμά Καντιφέ την κ.Άννα Τζανιδάκη και την κ.Ρίκα Χαλκιαδάκη για το άρτια προετοιμασμένο Δρώμενο που παρουσίασαν
- Τις ομάδες του Κυνηγιού Θησαυρού που βοήθησαν στην περιφρούρηση
- Τους Εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού για την πολύτιμη βοήθειά τους
- Την επιχείρηση Cloclo's art για την επιμέλεια σκηνικών

- Το φυτώριο Γεώργιος Σταγάκης για την χορηγία των τριανταφύλλων
- Το εστιατόριο Κατσαρολάκι
- Τον team fm για τη ραδιοφωνική κάλυψη του παιχνιδιού
- Το Τμήμα Παιδείας, το Τμήμα Καθαριότητας και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης

και όλα τα παιδιά που έπαιξαν με ενθουσιασμό, αλληλεγγύη και ομαδικότητα και έδωσαν ζωή στο όνειρο των Ανιχνευτών για το επετειακό 20^ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού.